

Schikking Gemeentezondag 25 mei 2024

God zei: “Er zij Licht”

In de schikking zijn veel witte en gele bloemen verwerkt.

Ze verbeelden het licht op velerlei manieren.

De witte rozen staan in het midden en zijn een blikvanger.

Het is het Goddelijke Licht.

De schoenlappersplant aan de onderkant verbeeldt de voeten van ons die op pad gaan in de wereld. Het Licht is niet altijd te zien, of te herkennen. De phomis oftewel de etageplant groeit gewoon door, ook als we het leven moeilijk vinden.

Op iedere etagekrans zien we de gele geurige bloemen doorgroeien.

Het Licht laat ons niet los.

De grote grassen kunnen we zien als ontferming over ons en de wereld.

“Licht, straal in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Lied 600:5